

TELEFONLISTA

Församlingens ordförande

Björn Hagman, tel. 070-930 25 82

Pastor och föreståndare

Petri Kinnunen, tel.070-440 18 91

petri.kinnunen@tenstakyrkan.se

Språkcafé

Kristina Färdeman tel. 076-316 95 64

Fidaa Hanaa tel. 070- 014 16 29

Espérance

Mona Zephir, tel. 070-446 83 00

Manara Kasubi, tel. 076-210 27 09

Tensta Gospel Choir

tgcsstyrelse@gmail.com

Tensta´s Joyful Noise

Kontaktperson: Simon Bwomono, tel. 076-8097912

Everybody Gospel

Körledare: Martina De Leo, tel. 076-229 33 89

Tenstakyrkans Församlingsbrev våren 2020



Tensta´s Joyful Noise Tenstakyrkans ungdomskör övade 2/3-2020 i kyrkan

TENSTAKYRKAN, Tissingeplan 34, 163 61 Spånga

Telefon 08-36 14 24

E-post info@tenstakyrkan.se

Webbplats www.tenstakyrkan.se

Facebook www.facebook.com/Tenstakyrkan

Swish 123 298 08 78

Bankgiro 761-9661

 Eumeniakyrkan

Pastorns reflektioner: Prövningens stund, Mark 1: 12-13.

Vid dopet smordes Jesus till sitt Messianska uppdrag när Guds Ande kom ner över honom i form av en duva.

Den anglikanske biskopen och teologen N.T. Wright resonerar så här att när Guds röst hörs från himlen. Där och då befinner sig Jesus i "Guds verklighet bortom den verklighet vi upplever till vardags". Så nu gäller det för Jesus att lära sig leva i denna Gudsverklighet som så att det får genklang i hans vardagliga livsvandring här på jorden. Samtidigt som en ny levande verklighet i tron görs sig gällande inom honom.

Efter dopet var det Anden - själva nyckeln till allas vår trosvandring - som drev Jesus ut i öknen för att provas.

Som kristna får vi räkna med att Gud kan pröva våra hjärtan för att se om vi är gjorda av det virke som behagar Gud. Det är bättre att bli prövad av Gud och bestå provet och komma ut i Andens kraft än att inte bli prövad alls. För då kanske vi inte lever i en Kristusverklighet där vi ger och tar i förhållande till Guds underbara nåd.

Gud prövar oss inte över vår förmåga. Att be till Gud att inte utsätta oss för prövning är alltså tudelad. Vi klarar inte av den prövning Jesus utsattes för. För Jesus prövades i alla avseenden där israeliterna i GT hade fallit. Fallit i själva essensen i den judiska trosbekännelsen. Det faktum att Jesus bestod prövningen är oss alla till gagn. Vi kan få ta del av Guds rättfärdighet när vi vet med oss själva att vi har misslyckats i kärlek till Gud och till vår nästa. Det är nåd i kärlek från Guds sida.

Ur predikan Första söndagen i fastan,

/ *Petri Kinnunen*

Tenstakyrkans kalendarium våren 2020

Mars

11 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren.

15 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta Gospel Choir, Servering.

22 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Maria Langefors, Espérance, Servering.

25 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren.

29 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta's Joyful Noise, Bön- och offerdag för Ekumeniakyrkans pastors- och diakonutbildning, Servering.

April

5 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Gunnar Nilsson, Servering.

8 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren.

9 Skärtorsdag Kl. 19.00 **Getsemanestund med Nattvard.** Petri Kinnunen.

12 Söndag Kl. 11.00 **Påskdagsgudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta Gospel Choir, Servering.

19 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Adris Hanna, Servering.

22 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren

26 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta's Joyful Noise, Servering.

Maj

3 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Petri Kinnunen Nattvard.

6 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren.

9 Lördag Från ca. 9 ~ 16 Pilgrims-/Naturvandring. Petri Kinnunen & Göran Kvernes.

10 Söndag Kl. 11.00 **Pilgrimsgudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta Gospel Choir, Servering.

17 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Curt Ahnlund, Servering.

20 Onsdag Kl. 19.00 Vi lär oss att be med Psaltaren.

24 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Anna Kettner, Servering.

31 Söndag Kl. 11.00 **Gudstjänst.** Petri Kinnunen, Tensta's Joyful Noise, Servering.

Trygga Rum

Tenstakyrkan är med i ett projekt Trygga Hem med Hela Människan Stockholm som projektledare. Projektet är inriktat på bostadslösa barnfamiljer och innebär en halvdag i veckan i tre församlingar i olika stadsdelar, Skärholmen, Västerort (Vällingby) och Tenstakyrkan.

Torgsatsningen

i Rinkeby och Tensta har fortsatt under våren 2020

Ansökan gäller torsdagar mellan kl. 10.00-11.00 med vissa undantag.

Allt som oftast jämna veckor på Tensta torg och udda veckor på Rinkeby torg. Har du tid och vill komma och hälsa på, kontakta Petri.

Språkcaféet

Språkcaféet har fortsatt under våren men då bara på torsdagar mellan kl. 11.00-13.00. Kom gärna och umgås genom att bara samtala om livet, vardagen och allt mellan himmel och jord.

**Vi läser och ber med
världens bästa sång, bön och andaktsbok:**

Psaltaren

Varannan onsdag på udda veckor kl. 19.00.

Bön- och offerdag för

pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan

29 mars 2020



Tenstakyrkans Missionsförsamling är en del av det kristna samfundet Equmeniakyrkan. År 2011 gick tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse samman för att bli ett samfund som fick namnet Equmeniakyrkan. Samfunden var Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Tenstakyrkan byggdes 1973 av Spånga Missionsförsamling som samtidigt flyttade sin verksamhet hit.

Den grundläggande identiteten har Tenstakyrkans Missionsförsamling gemensamt med den världsvida kyrkan genom bekännelse och tro till Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi i Tenstakyrkans Missionsförsamling vill att människor skall komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela vår tro. Om du delar vår församlings tro och vill vara med i vår gemenskap är det bara att ta kontakt med församlingens pastor vid tillfälle.

Välkommen att besöka våra sammankomster!

Häsning från Equmeniakyrkan i Östersund - Jämtland

Här i Östersund är det samarbete mellan kyrkorna. Genom bl.a. gemensamma konferenser och pastorsfrukostarna har jag lärt känna kyrkorna här i Östersund.

Här är också ett fungerande samarbete med nya svenskar, asylsökande och papperslösa människor mellan kyrkorna, Röda Korset, Ingen människa är illegal och 5i12-rörelsen.

I Equmeniakyrkans lokaler har vi ett Integrations Café varje lördag, i samarbete med de nyss nämnda organisationerna. De flesta besökarna kommer från Iran, Afghanistan och Eritrea – cirka 60-70 personer. Mataffärer och bagerier donerar bröd och bullar! Många av våra församlingsmedlemmar är engagerade i caféerna på lördagarna.

Stämningen är glad och trivsamt. Jag brukar ta hand om barnen och vi sjunger och spelar tillsammans. Vi har haft Luciahögtid och gjort ett enkelt Julspel med barn och ungdomar.

Equmeniakyrkan i Östersund har cirka 130 medlemmar. Församlingen har varit utan pastor i ett antal år tidigare, så församlingsmedlemmarna har blivit vana att medverka i gudstjänstledning och med predikan - bland allt annat som behöver göras och skötas.

Just nu i mars månad börjar vår pastor Leif Schelin att övergå till halvtidstjänst på grund av pensionering och Helen Bergman-Larsson, diakon, går in på en halvtidstjänst – ett år framöver. Dessutom har vi Hamid Tivpoor, anställd med stöd av Arbetsförmedlingen, för att stödja en grupp med afganska och iranska invandrare och flyktingar. Några har blivit kristna och hjälper själva till med stöd och hjälp till dem som behöver det.

Jag har fått förmånen att spela på många gudstjänster och arbeta med och leda kyrkokören! Några gånger predikar jag även.

Bland församlingsmedlemmarna finns två kvinnor som har varit missionärer i Kongo, respektive Japan. Deras erfarenheter av omsorg och bön präglar andan av gemenskap i församlingen. Här har funnits ett stort scout- och ungdomsarbete – liksom i Tenstakyrkan. Nu kommer församlingen att satsa på barn och ungdomsarbete på nytt!

I församlingen är många äldre med yrkeslivet bakom sig, men också en stor grupp människor mitt i livet.

Under den gångna helgen reste vi med en grupp på 25 nya svenskar till Fjällgården i Bydalen. Fjällgården ägs och byggdes av några församlingar i bygden. Det var roligt att se dem åka slalom och ha riktigt roligt med fin gemenskap i bön, samtal och lekar – och så gemensam matlagning och måltider!

Nu ser jag fram mot att få ta emot en grupp från Tenstakyrkan i sommar, på Frösövallens Vandrarhem, där jag tänker jobba som husmor några veckor! Aden, som är församlingsmedlem, har börjat organisera en tågresor till Östersund!

Det har blivit en stor glädje för mig att flytta till Jämtland, för att få ha en del familjeliv och en del församlingsliv.

Med kärlek och tacksamhet till Tenstakyrkans medlemmar och vänner och till Lyktans Vänner, önskar jag er alla kraft och inspiration i gemenskapen som ska växa vidare!

Guds Välsignelse, *Maria Langefors.*